

naar zichzelf toegewend
geopend voor licht
altijd verlangend het te omarmen
om marmeren huid
te doen glanzen van hoop

Beeld "Gevonden licht" Rini van Dam

Gedicht : Jan ter Horst

